



Linum

Medlemstidning för
SKÅNELIN

Årsmöte den 15 mars 2025
Skånes Lincentrum, Knutstorp
kl 10.30

Lin- och Spinncafé den 5 april
Skånes Lincentrum, Knutstorp
kl 11.00-14.00
Prova på att spinna

Medtag egen fika

Läs mer om spinnkurs
och utställningar längre fram
i Linum och på vår hemsida
www.skanelin.se

Linums redaktion:

Redaktör: Ann-Kristin Pettersson

mail: ankipson47@gmail.com

Ansvarig utgivare: Eva Olsson

De som inte har möjlighet att skicka manuskripten via mail
kan kontakta Ann-Kristin Pettersson, mobil: 072-717 33 57

Sponsorer
Sparbanken Syd



SVALÖVS KOMMUN



ORDFÖRANDE HAR ORDET

Fortsättning på vår linodling för medlemmar

Linnet har nu hängt på tork i 3 veckor så det är dags för nästa moment.

Den 21 september träffades kursdeltagarna igen på Lincentrum. Det var en solig, varm och fin dag så vi beslutade att vara ute och jobba. En stor presenning lades ut på cementplattan utanför ladan. Sen tog vi ut bänken med den fasta frörepan och några andra repor som sattes fast på ett bord. Nu började det hårda jobbet med att repa av frökapslarna på alla buntarna. Vi var många så det gick riktigt bra. Efter hand lades 6 stora buntar ut på gräsmattan bakom längan för att landrötas och resten av buntarna ställdes i brydestuan för att rötas nästa år. Alla frökapslarna samlades ihop och lades i papperskassar för att torkas hemma hos mig (Eva), det blev ca 3 fulla kassar.

Som tidigare när vi träffats så avslutade vi dagen tillsammans med att fika och trevliga samtal. Linnet skall nu ligga på rötning mellan 19 till 21 dagar. Vi gjorde upp ett schema där de som bor närmast Lincentrum skulle köra dit och vända linnet en gång i veckan.

Den 5 oktober hade vi öppet på Lincentrum för Lincafé samt mangelgille, jag var som vanligt där när vi hade öppet och passade på att kontrollera hur långt rötningen av linnet kommit. Det visade sig att det redan efter 15 dagar var färdigrötat. Under dessa dagar hade det varit ovanligt varmt väder och regnat otroligt mycket vilket bidragit till att rötningen gått så fort. Det kunde absolut inte ligga längre för då blev det förstört. Jag och några av de andra besökarna tog upp linnet och satte det mot väggen i solen för att torka. På eftermiddagen var det nästan torrt så vi satte in allt i utställningslokalen, där vi hade värmen på så att linnet skulle torka färdigt.

Jag skickade ut mail till deltagarna i kursen och informerade om detta samt att vi beslutade att vänta med beredningen av linnet till våren, eftersom det nu börjar bli riktigt kallt ute i brydestuan. När jag var på Lincentrum för Lincafé samt pyssel-dag den 9 november provade jag att bereda en liten bunt av det nu väl torkade linnet, det gick jättebra att göra hela processen och det blev mycket fina fibrer. Verkligen nöjd med resultatet. Nu väntar vi på våren då vi kan träffas igen och jobba vidare.

Fortsättning följer till våren.

*Text: Eva Olsson
Foto: Monika Olsson*



LINAKTIVITETER VÅREN 2025

15 mars kl 10.30 Årsmöte på Skånes Lincentrum

5 april kl 11-14 Lincafé – Spinncafé

3 maj kl 11-14 Lincafé - pysseldag

?? maj kl 11-15 Extra öppet på Lincentrum
Loppis på Knutstorps Borg

24-25 maj Kurs i linspinning
Anmälan sker via hemsidan: "Kontakta oss" eller
till Eva Olsson på mail: ubalk55@gmail.com

14 juni kl 11-15 Lincafé



HÖSTENS AKTIVITETER HOS SKÅNELIN I KNUTSTORP

Lincafé och mangelgille den 5 oktober

Vårt mangelgille var väldigt välbesökt. Många kom med sina vattendränkta vävnader som hade rullats in i plastpåsar för att hålla sig fuktiga till lördagens mangelgille. Det manglades lakan, påslakan, servetter och ett 15-tal dukar. Dukarna var av många olika kvaliteter, långa och korta. Många var handvävda och några var så kraftiga att vi fick vika om en fyrvådig vikning till tre för att få in rullen i mangeln. En handvävd julduk var så kraftig att den fick vikas i två våder.

Det blev många nostalgiska samtal från vår barndom då vi fick följa med våra mödrar till hyreshusets mangelrum eller till "byns" Konsum, där det gick att hyra mangeltid för en billig peng.

En eloge till Monika som med van hand skötte den stora mangeln. Vi var alla mycket nöjda med resultatet.

Text och foto: Ann-Kristin Pettersson

Foto: Eva Olsson



Lincafé och pysseldag den 9 november

En lördag i november hade vi årets sista Lincafé och pysseldag. Meningen med pysseldagen var att försöka tillverka lite julbetonade saker till våra kommande julmarknader. Mest var det tomtar och änglar som tillverkades.

Vi meddelade om träffen i god tid till våra medlemmar för att samla så många som möjligt till detta evenemang. En av besökarna hade sett detta på vår Facebooksida och tyckte att det lät spännande. Hon kom till oss ända ifrån Hässleholm. Hon lärde sig snabbt och en hel del jul-saker blev tillverkade under dagen. Tyvärr var det inte så många av våra medlemmar som tog sig tid att komma till träffen.

Monika Olsson



Att spinna lin, det är något som vi lär ut i Skånelin.

I höst hölls en kurs med nio deltagare under helgen den 19-20 oktober.

Först inledde Eva Olsson med att visa linberedning för dem som inte var bekanta med detta arbete. De som redan kände till linberedningens konst startade jag upp i varsin spinnrock. När Eva kom tillbaka med sin grupp startade jag upp även dem.

Några av deltagarna hade egen spinnrock med sig. Där fick Eva lite renoveringsjobb att utföra så att de blev användbara. Övriga fick låna de spinnrockar som vi har på Lincentrum. Linet som användes var ett kortfibrigt lin som är enklare för en nybörjare att använda.

En del hade redan spunnit lite förut, men inte de flesta. Det var en utmaning att lära ut, för det är inte lika lätt för alla. När man spinner är det så mycket man ska klara av på samma gång. Nästan som att spela trummor, med en bastrumma för ena foten och cymbaler för den andra och så ska man slå på trummor av olika storlek med trumstockarna.

Nu är ju inte spinnrocken en trumma precis, men man ska ändå få till en slags rytm som är behaglig. Det roligaste var att se förändringen från förmiddagen dag 1 till eftermiddagen dag 2. Bekymrade veck i pannan på deltagarna slätades ut och i stället breddade nöjda leenden ut sig.

Det, det är lycka!

Kerstin Liljekvist



Spinnkurs hos Skånelin den 19-20 oktober

Vi var 9 personer som ville prova användningen av spinnrockar och var jättetaggade när vi kom fram till Skånelin en härlig höstförmiddag. Eva och Kerstin bjöd på frukost och vi pratade om lin och hur man tillverkar lintågan som vi skulle använda senare.

Det finns så många olika spinnrockar och varanda en har sin egen "personlighet" men Kerstin hjälpte oss att hitta rätt och hur vi skulle göra. Några av oss hade egna spinnrockar med sig och de fick hjälp med lite inställningar och mer.

Så satt alla till sist och försökte spinna ett mer eller mindre fint och jämnt garn. Det ser så lätt ut när man titta på, men det behövs mycket att ha koll på.

Jag var jättestolt över mitt första resultat efter två dagars upplärning – ett effektgarn som vi skojade om.

Till slut fick vi också prova hur man spinner linfibrerna på släda.

Tack Eva och Kerstin för all den informationen och den hjälp vi fick!

Falkona Reinhold





Skånelins syfte är:

- * att sprida information om spånads- och oljelin
- * att vara kontaktorgan för alla linvänner
- * att ge medlemmarna så goda villkor som möjligt vid bråkning, skäkning, häckling och spinningsarbeten i föreningens "Brydestua"

Hemsidan
www.skanelin.se

E-post
info@skanelin.se

Vill du bli medlem i Skånelin?

Årsavgiften är 200 kr/år samt 50 kr för varje övrig familjemedlem.

50 kr för ungdom mellan 15-25 år.

Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 386-3008

Skriv ditt namn, adress och epost

VÄLKOMMEN!

Linfrö till salu!

Följande linfröer finns till salu:

- * Natasja - blåblommigt lin 150 kr/kilo
- * Ilona - blåblommigt lin 150 kr/kilo
- * Henryk - vitblommigt lin 200 kr /kilo

Anmärkning: Enligt Greta Johansson f.d.rektor på Sätergläntan så var det vita blommiga linet bäst att spinna på spinnrock.

Beräknad fröåtgång: 1,5 kg/100 kvm

Behöver du frö kontakta Eva Olsson
Mobil: 070-256 27 46

SKÅNELIN hyr ut:

Häcklor, veckovis mot kvitto.
(gåva från H. Zienkiewicz)
En avgift på 1500 kr erläggs om häcklorna ej är återlämnade i tid.

Röttningsbassäng, under 14 dagar,
pris 200 kr.

Kontakta Eva Olsson
Mobil: 070-256 27 46

HÖSTENS EXTERNA AKTIVITETER

Hovdala den 22 september

Skånelin har vid det här laget hunnit bli "stamgäst" i Hovdala när det hålls Skördefest där.

I år hölls skördefesten den 22 september, nästan en månad tidigare än i fjol och Skånelin var alltså på plats. Vi hade många besökare och många frågor: "Hur kan något så hårt bli så mjukt? Varför måste man blöta ner linet när man spinner? Varför bör hjulet snurra motsols?" Eller kommentarer som: "Ett sådant arbete innan det blir tråd av det! Fantastiskt vad de kunde förr i tiden! De där häcklorna ser farliga ut!"

Eva Olsson och jag höll ställningarna. Eva skötte det mesta av ruljangsen med försäljning medan jag spann. Vi sålde vår fantastiska linolja-såpa. Den är det lätt att göra reklam för.

Skånelin brukar hålla till i ett hörn intill ett fält där det hålls olika uppvisningar. Även i år var där - nordsvenskar och fårvallning med hjälp av hund. Dessa uppvisningar lockar extra många besökare till vår monter.

Det är så roligt att vara ute på marknader och mässor. Det har att göra med dels att jag är intresserad av det vi gör i föreningen, dels att jag gillar att demonstrera och förklara hur linet bereds och hur det kan bli tråd av det. Så Hovdala bjöd på detta nöje även denna gång.

Kerstin Liljekvist

Skördefest i Stadsparken i Lund den 28 september

En stor del av parkgångarna fylldes av stånd - med tak! - med utställare av handgjorda korgar, stickade mössor och sjalar, träskålar och brickor m m. Och givetvis många med nyskördade rot- och grönsaker. Den som kände sig sugen, kunde smaka på diverse korvar, skinkor, honung, bröd m m och givetvis bära med sig något läckert hem.

Skånelin hade sitt stånd bredvid en kvinna, som kunde bestämma äpplesorter. Hennes kunder ringlade sig i lång kö framför oss. De måste ha rustats med väldigt tålamod - en del fick vänta i en timme!

Till oss kom många intresserade besökare. Nyfikna - en del provade på en eller två gånger att bråka, skäkta och häckla. Några gav oss förslag på fler saker att tova! Försäljningen av Linolja-såpa och Linolja gick väldigt bra. En eloge till Eva Rosengren, som stod för försäljningen!

En mycket trevlig och givande dag i Stadsparken. Vi återvänder gärna.

Christina Webrink



Mikaeli marknad den 29 september

Sista söndagen i september var det Mikaeli marknad på Fredriksdal. Vädret var vackert då vi med bilen lastad med linoljesåpa, vår storsäljare, linolja och en hel del annat körde iväg till Helsingborg. Vi som deltog var undertecknad, Ulla Wollin Kulle och Ann-Kristin Pettersson – det är vi som bor närmast. Ganska rutinerade är vi vid detta laget, men det mest stressande är när bilen skall tömmas, för det gäller att snabbt köra ut med bilen igen och hitta en parkeringsplats i närheten.

Under första timmen var det ganska glest med besökare där, men sedan tog det fart. En hel del kände igen oss och kom för att prata om linet som de odlat och vill bereda, eftersom många vet att vi har redskap på Knutstorp. En hel del provade på att bråka, skäkta och häckla. Mest var det barn som tycker att det var spännande att slå med bråkan. Fredriksdal har en egen bråka som ställts ut till oss, vilket vi uppskattade.

Denna gången var det mest jag som tog hand om visningen. Jag hann även att spinna lite mellan varven. Vi brukar försöka att växla mellan de olika delarna, försäljning, visning och tovning men denna gången var det mest Ann-Kristin som tovade och Ulla som stod för försäljningen. Just tovningen imponerade på många, alla tror att det bara går att tova i ull. Vi hade en mycket lyckad försäljning.

Monika Olsson

Valnötsfestivalen på Torups slott den 12-13 oktober

Skånelin ställde ut på Valnötsfestivalen på Torups slott. Trots väldigt dåligt väder med regn och kyla så kom det förhållandevis många besökare.

Vi hade vårt stånd inomhus men fick under lördagen ändå behålla ytterkläderna på då vinden svepte in från ytterdörren! På lördagen representerades Skånelin av Sara Tivell och Eva Rosengren och på söndagen var det Christina Lindgren Wijkström och Eva som höll ställningen.

Det var intressant att se hur många som visade intresse för vår verksamhet, framför allt de yngre barnen som gärna provade på att både bråka och skäkta. Men när det kom till att häckla fick vi se till att ingen gjorde sig illa på de vassa spikarna.

Sara hade med sig sin slända och demonstrerade för fascinerade besökare. Vi sålde också en del bl a linoljesåpa, disktrasor, änglar m m.

*Christina Lindgren Wijkström
Eva Rosengren*



Julmarknad i Stenestad den 9-10 november

Andra lördagen och söndagen i november var det julmarknad i Stenestad. Skånelin var placerad i biblioteket och vi hade en stor och rymlig plats. På julmarknaden i Stenestad har Skånelin medverkat under många år, men i år var det fyra medlemmar som var där för första gången. Vi var två olika gäng som delade på dagarna. Den första dagen fanns Karin o Eva R på plats och den andra dagen var det Monika, Eva P och Ann-Kristin som var där.

Mycket av marknaden hölls utomhus, men vi hade det varmt och skönt inomhus. Många av besökarna kom in för att värma sig och de tog sig god tid att besöka oss. Både barn och vuxna visade stort intresse för hur linberedning går till.

Några hade köpt linoljesåpa av oss tidigare år och kom för att köpa mer. En ung pappa hade köpt en disktrasa av oss förra året och nu ville han ha två till.

Vi kunde visa lite olika saker de olika dagarna. Vi som var där andra dagen spann och tovade. Det var två roliga dagar med många samtal bl a med en man som putsade sin motorcykel med linolja. Vi åker gärna dit igen.

*Karin Mårtensson
Monika Olsson*



Jul på slottet Malmöhus den 1 december

Den första advent hade Malmö stad anordnat julmarknad på Slottet. Julmarknaden var inne på borggården och i de djupa källarvalven under den gamla borgen och till alla utställningar, permanenta som tillfälliga, var det fri entré.

Julmarknaden var mycket välbesökt. På borggården fanns bland annat olika matstånd, fårskinnsfällar, en smed, musik och naturligtvis tomten till alla barns stora förtjusning.

Skånelin höll till i de djupa källarvalven tillsammans med olika hantverkare. Bredvid oss satt Michaela Halvegård och gjorde fina korgar av reklamblad och tidningar. Hon representerade också staden Malmö Hemslöjdsförening. Mitt emot henne visade Gillet Skånska spetsar hur man knypplar spetsar. Tvärs över gången från Skånelin fanns HJ.Ornament, skandinaviskt hantverk i metall, som skapats av två unga män i stickade jultröjor och finska bastumössor (inköpta i Japan!). De hade datorn till hjälp i hantverket för design och utskärning i metallen, men slipning och målning gjordes för hand. Det var deras första julmarknad och bastumössorna drog till sig mycket folk och det spillde över på oss!

Skånelin berättade om lin, demonstrerade bråkning, skäktning och häckling. Våra trevliga besökare förundrades över den långa vägen från sådd till tråd, dukar och plagg. Hur har man kommit på det, undrade många. Vi fick också höra många minnen om äldre släktingar som odlat och vävt lin. Vi visade att blånorna, som blir över vid häcklingen, går att tova till hjärtan, ekollon, vättar m m och vi sålde dessa tillsammans med tomtar, änglar, vävda disktrasor m m, som våra flitiga medlemmar hade tillverkat. Vi pratade också mycket om och sålde linoljesåpa.

Det var en mycket trevlig julmarknad som vi gärna fortsätter att vara på!

Eva Rosengren



Skånejul på Hässleholmsgården den 22-24 november

SkåneJul med Lin

Tillbaka på den traditionella vackra julmarknaden i Hässleholm. Intresset för Lin ökar med åren det märker man av mötena. Alla åldrar är intresserade, en del av tekniken med spinning, en del av processen för beredningen, men det som kanske de allra flesta blir förundrade över är just hela processen. Hur många moment och hur lång processen är.

Extra glad blev jag av mötet med tre olika tonårstjejer som ville lära sig spinna lin. Ögonen glittrade och de fick broschyrer för ev. anmälan till spinnkurs på Skånelin.

Många har lite kunskap, men många har inte, så vi behövs för att sprida Linets kunskap. Frågor som dök upp, -används lin idag, -oj är det lin inte ull, -är det svårt att spinna, -hur ser linet ut, -kan man odla det själv, -vad kan man använda det till, -hur blir det en tråd, ja frågorna var många och nyfikenheten stor och det är ju just det som är så fantastiskt att hantverkets betydelse åter igen växer i folks intresse.

Anna Johansson



Snöstorm kan vara bra!

Fredagen den 22:e november var den första dagen som jag deltog som utställare för Skånelin under Juldagarna på Hässleholmsgården. Det kom många och trevliga besökare till vårt bord. Lokalen där vi befann oss hade inga fönster, men av vätan som vi såg på besökarnas kläder, förstod vi att det var snö i luften.

En bit in på eftermiddagen kom det en besökare - en äldre kvinna vid namn Kerstin - som berättade om en kasse lin som hon hade hemma hos sig. Hon berättade vidare att hennes far hade odlat linet 1964 på en tomt i Lund och berett det med redskap han själv hade tillverkat. Detta lin fick Skånelin mot att någon hämtade det hos henne. Efter lite dividerande bestämde vi att jag skulle svänga inom hos henne på vägen hem efter att julmarknaden stängt.

Ju längre fram vi kom på dagen, desto intensivare blev snöfallet. Det pratades om snökaos och att väg E22 hade stängts söder om Kristianstad. Igen. Jag började planera för vilken väg jag skulle ta hem, eftersom vägen till Hässleholm på fredagsmorgonen redan då hade dåligt väglag. Och jag hade några alternativa vägar att välja på. Jag fick sopa av nästan två decimeter snö från bilen innan jag kunde köra till Kerstin. Jag följde hennes anvisningar hem till henne, i utkanten av södra Hässleholm.

När jag stod med bilen utanför hennes hem, ringde jag för att kolla att jag kommit rätt. Kerstin svarar omedelbart och säger "ska du verkligen köra till Arkelstorp nu? I detta väder? Jag har en gästsäng, du kan få sova över här". Sagt och gjort. Jag stannade hos Kerstin. Det blev en fantastisk kväll. Kerstin bjöd på så mycket god mat och dryck. Och som vi pratade. Jag kom inte i säng förrän en bit efter midnatt. Vi berättade om oss själva för varandra och ställde en massa frågor. Dessutom kom vi underfund med att vi båda heter Anna Kerstin. Jag tackar snöovädret för detta fantastiska mötet!

Kerstin Liljekvist



TILL SALU

Spinnrock
fullt fungerande
3 st spolar
Fäste för kort lin
Fäste för långlin

Begärt pris: 350 kr

Kontakta Kerstin Liljekvist
linkerstin@outlook.com
Mobil 070-969 13 56



BORTSKÄNKES

Vävstol Glimåkra Ideal
100 cm
4 skaft
6 trampor

Kontakta Monika Olsson
monika.olsson@icloud.com
Mobil 073-579 32 11



**Nästa nummer av Linum utkommer
i månadsskiftet mars/april.**